



HUSK LIGE!

- ◆ Ma 19. JAN 1830. Spiseaften
- ◆ Ti 03. FEB 1900. Projekt Landsbyplaner, Hjerterbjerg Forsamlingshus
- ◆ Ti 17. FEB 1830. Spiseaften
- ◆ To 19, FEB 1900. Dialogmøde Borre Forsamlingshus. Østmøn Lokalråd
- ◆ To 26. FEB 1900. I/S Borre Forsamlingshus ordinære generalforsamling
- ◆ Ma 02. MAR 1900. Borgerforeningens ordinære generalforsamling
- ◆ Fr 06. MAR Forsamlingshusets Revy
- ◆ Lø 07. MAR Forsamlingshusets Revy
- ◆ Lø 14. MAR Jubilæum og indvielse af tilbygningen, Dagli'Brugsen.
- ◆ Fr 20. MAR 1830. Spiseaften (Traditionelle oksesteg)

Hold øje med plakater og hjemmeside! Der tages forbehold for ændringer.

Har du artikler, eller ideer til artikler, så kontakt sekretøren. Det kan også være du har en relevant beretning, historie, fortælling, som du synes vi skal høre om. Du behøver ikke selv skrive.

Har du fået sendt din e-mail adresse til sekretøren?

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.:

Formand	Eva Toftebjerg Nielsen	55 81 23 36 - toftebjerg@ofir.dk
Næstform.	Birgit Madsen	55 81 27 65 - birgitjuul@hotmail.com
Sekretær	Johnny Holst	22 17 70 89 - j.holst@c.dk
Kasserer	Kim Errebo	25 86 64 74 - kim.errebo@skolekom.dk
B-medlem	Christina Christensen	50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com
B-medlem	Keld Nielsen	29 80 72 35 - keld.hans@gmail.com
B-medlem	Ib Petersen	40 87 19 75 - ibpetersen353@gmail.com
Suppleant	Berit Kristensen	55 81 26 07 - allan-berit@kristensen.mail.dk
Suppleant	Annette Kingombe	20 42 93 49 - annette.kingombe@gmail.com
Revisor	Uffe Jørgensen	25 26 98 77 - uffe_stennersen@surfpost.dk
Revisor	Bjarno Reib	54 71 00 90 - bjarno-mona.reib@os.dk
Webmaster	Annette Guldborg	- annette.guldborg@gmail.com

Borgerforeningen på Internettet: www.borreborgforening.dk
 Østmøn Lokalråd på Internettet: www.oestmoen.dk
 Landsbyplaner på Internettet: www.landsbyplaner.vordingborg.dk
 KØST: www.facebook.com



Borre og Omegns Borgerforening

Borre Nyt

Nr. 54

Januar 2015

Ansvar: Johnny Holst, sekretær/redaktør.

INDHOLD:

- Godt Nytår
- Bankospil med lykkedyr
- Julebanko
- Hjertestarter
- Dagli'Brugsen
- Hvad du bør vide om billedkunst
- Østmøn Lokalråd
- Den muntre spalte
- Julen i Borre og omegn
- Fanefjor Skovpavillon
- Husk Lige
- Bestyrelsen m.fl.

GODT NYTÅR 2015

Bestyrelsen i Borre og Omegns Borgerforening ønsker sine medlemmer, samarbejdspartnere, sponsorer og annoncører et **GODT NYTÅR**, og takker for den store indsats mange frivillige lægger i foreningsarbejdet i hele området. Ikke kun i Borgerforeningen, men også i Lokalrådet, Forsamlingshuset, KØST, Østerpol m.m.

Det har af og til været "Tordenskjold og hans soldater", men der er i 2014 kommet en hel del flere "soldater" til.

Vi vil opfordre så mange som muligt til at deltage i de forskellige foreninger, klubber m.m., og gerne selv yde en aktiv indsats ud fra tid, evne og mulighed. Der er tale om frivilligt ulønnet arbejde, hvor "lønningen" ligger i glæden ved at gøre noget, at opleve glæden ved fælles -

skabet, få indflydelse på sin hverdag og nærmiljø og opdage hvor mange fantastiske, spændende, søde og interessante medborgere der er på Møn.

I 2014 kom vi op over 200 medlemmer i Borgerforeningen, hvilket er meget tilfredsstillende. Endvidere har vi fået genetableret et godt samarbejde med Forsamlingshuset, hvis bestyrelse arbejder på en ændring af selskabsformen, således medlemmerne kun hæfter for sit kontingent. Hvis det lykkes, håber vi der vil komme rigtig mange medlemmer i Forsamlingshuset, da vi alle er afhængige af et velfungerende Forsamlingshus.

Endelig skal indsatsen fra mange sider om at få Fibernet på Østmøn nævnes. I skrivende stund er vi meget tæt på målet, men der mangler nogle endnu, for at det lykkes. Vores ønske for 2015 er naturligvis, at vi "når i mål". Det vil betyde utroligt meget for hele området, og bonuseffekten er, at husene stiger i værdi. Det er et enestående tilbud vi har fået fra SEAS/FIBIA, så hvis du ikke har tilmeldt dig endnu, så skynd dig, - og snak lige med naboerne også.

Der er grund til optimisme i 2015.



BANKOSPIL MED LYKKEDYR

Sidst jeg var til bankospil var med min mormor for ca. 55 år siden. Jeg husker det som noget meget spændende og hyggeligt, hvor deltagerne snakkede meget, - indtil spillet startede, så var der meget stille. Hvis jeg dristede mig til at sige noget, så min mormor på mig med et blik der kunne smelte ståldørene til nationalbankens bokse. Bortset fra det var hun en elskelig dame med hvidt hår.

Jeg har ofte tænkt på at deltage i bankospillet i Forsamlingshuset, når jeg kørte forbi og så skiltet ved vejen, hvor der var annonceret bankospil om aftenen. Det er bare aldrig blevet til noget. I kender det sikkert godt selv, - der er altid et eller andet der kommer i vejen, glemsomhed, en ligegyldig udsendelse i fjernsynet eller noget helt andet.

Den 14. oktober var der bankospil i Forsamlingshuset, hvor det forventes, at bestyrelsen i Forsamlingshuset deltager aktivt. Så derfor troppede jeg pligtskyldig op for at få tildelt en opgave fra Birgit Madsen, som har erfaringen og kendskabet til hele det omfattende spil. Pludselig var jeg tilbage i min barndom hos min mormor! Samme gode stemning, masser af snak, 54 "spillere" og det meste af bestyrelsen. Heldigvis var de fleste opgaver uddelegeret, så jeg kunne daffe rundt og snakke med kendte og ukendte og tage et foto her og der. Meget hyggeligt.



Noget jeg ikke erindrede var "lykkedyr" eller "lykketing". Dem var der mange af. Det vil sige, at mange spillere havde en, flere eller mange små figurer, lykkemønter eller andet, som skulle bringe held. Overtro eller ej - de påstod overbevisende, at det virkede!

Da Birgit havde budt velkommen, og præsenteret den nye bestyrelse, samt allieret sig med Benny Holst ved "kontrolbordet", gik spillet i gang, - og så var der kun Birgits røst der hørtes. Jeg skulle nok holde mund.

Der blev råbt banko jævnligt, hvorefter Kim Errebo eller Christina Christensen kontrollerede numrene, udleverede gavebeviset og derefter trak sig tilbage, og stilheden genopstod. Det skete ca. 50 gange, kun afbrudt af en pause, hvor der var mulighed for livlig snak, kaffe, ostemad, lagkage eller hvad man nu kunne hygge sig med.

Jeg smuttede inden pausen, men tænkte: "Du er sgu da gået glip af nogle hyggelige aftener i forsamlingshuset med en masse hyggelige mennesker, og glæden ved at slæbe ½ kg. Kaffe eller 3 - 4 meter medisterpølse eller noget helt andet med hjem".

Næste gang vil jeg snige mig til at spille med! Nu skal jeg blot finde det helt rigtige "lykkedyr"!



Traditionen tro var der om søndagen fakkeltog gennem byen fra de forskellige byskilte og frem til Kirken, hvor Martha igen holdt gudstjeneste.

Herefter var der gløgg m.m. i Forsamlingshuset.

Den sidste juletradition vi har er Juletræsfesten den 28. december i Forsamlingshuset for alle som kan og vil, og kun for 25 kr. Desværre måtte vi aflyse festen på grund af manglende tilslutning. Kun 14 børn og 17 voksne mod normalt mellem 80 og 100. Vi forsøger dog igen i år, og håber på at tilslutningen bliver stor nok.

FANEFJORD SKOVPAVILLON

Den 20. november havde Gitte og Lars Kleist, som er det nye værtspar på Fanefjord Skovpavillon, inviteret til "Åbent hus" som start på deres liv som restauratører på Skovpavillonen.

Vi har ofte forsøgt at besøge stedet, men enten var der lukket, eller også var der et eller andet arrangement, så vi benyttede lejligheden til at se, hvordan der så ud inden for, og hvad der



kunne bydes på.

Det var en god ide. Der er en helt særlig atmosfære og stemning på stedet, og trods novembers lidt grå natur, fornemmede man tydeligt skovens skønhed og ro. Vi blev venligt modtaget og vist rundt i de mange lokaler, - det ene mere smukt end det andet.

Mange andre havde fundet vejen til Skovpavillonen, og Gitte og Lars var over alt, besvarede spørgsmål, forklarede, fortalte - og beværtede!

Der var en stor buffet med mange forskellige og specielle sandwich, kaffe, the, gløgg, vin m.m. I baren fik vi endda "Lochergkløgg". Det har jeg ikke fået siden jeg blev 50 år, hvor Brita havde det med på et hotel, hvor jeg underviste. Det er egentlig Locherpunch, skabt af en af Skagens kendte malere, Carl Locher.

Nå - det er en historie for sig.

Da omgivelserne, stedet, beværtningen - og ikke mindst værtsparret, skabte en rigtig god stemning, blev vi hængende nogen tid.

Vi snakkede meget om, hvilke arrangementer vi kunne tænke os at gennemføre på Skovpavillonen. Ikke mindst på grund af menukortet og værtsparrets holdning til madlavning er vi ret sikre på, at en del af vores "vennegrupper" fra "staden" skal med på Skovpavillonen.

Ud over god mad i meget dejlige lokaler, er der jo mulighederne for at gå i skoven og gå ned til vandet tæt på. Det kan kun blive en succes.

Vi håber alt godt for Gitte og Lars Kleist, som holder Skovpavillonen åben hele året. Du kan læse en masse om stedet, dets historie, åbningstider, menuen m.m. på

www.fanefjordskovpavillon.dk



DEN MUNTRE SPALTE

En mand og en kvinde kolliderer frontalt på landevejen. Begge biler er totalt skadet, men heldigvis er begge uskadede. Efter de begge, temmelig rystede er kravlet ud af bilen, siger kvinden: - Wow! Se på vores biler; de er fuldstændig smadrede, men vi slap uden en skramme. Det må være et tegn fra gud om, at vi skal blive venner og leve i fred med hinanden resten af vore dage, og hun giver manden et stort kram og et kys på kinden.

Jeg er helt enig, siger manden og rødmer let. Og se, siger kvinden, endnu et mirakel, min bil er totalt krøllet sammen, men den her flaske vin jeg lige har købt er fuldstændig uskadt, det er et tegn fra gud om, at vi skal drikke denne vin og fejre vores utrolige held.

Hun giver flasken til manden, der åbner den med sin lommekniv og stadig temmelig rystet sætter flasken for munden, og drikker næsten halvdelen. Manden rækker flasken tilbage til kvinden, der sætter proppen i flasken, og sætter sig ned i vejkanthen.

Manden spørger forundret: - Øh, skal du ikke have noget? - Næh, siger kvinden, jeg tror bare jeg vil sidde her og vente på politiet.

Det daglige mødested!

JULEN I BORRE OG OMEGN

Som "vi plejer" samledes en aktiv flok borgere lørdag den 29. november for at pynte op i Borre, Ny Borre og Ålebæk. Normalt har vi haft "base" i siloernes kontorlokaler, men i år blev det Østerpol, som blev "base".



Vi startede allerede 0930 med morgenbord i Østerpol, hvor vi fordelte opgaverne. De 3 kaner, som var opstillet et par dage før, skulle pyntes, 8 juletræer skulle sættes i jorden, hjerter sættes op og endelig lys en masse steder. Kl. 1300 samledes vi igen i Østerpol, hvor Lone Jensen atter i år serverede gule ærter med det rigtige tilbehør. Det er altså hele arbejdet værd. Efter denne herlige pause, måtte vi i gang igen, da vi manglede at sætte nogle juletræer op. Det drillede noget, men det lykkedes. Benny Holst måtte adskillige gange "lege muldvarp".



JULEBANKO

Nu vi er ved bankospillene, så var der jo også det traditionsrige "Julebanko" i Forsamlingshuset tirsdag den 9. december, hvor hele den muntre forestilling blev gentaget.

Dog var der næsten dobbelt så mange deltagere, hvor også min datter og Brita deltog. De vandt da også en flaske vin. Det særlige ved julebanko er selvfølgelig også, at der er ænder på spil, men der ud over havde Forsamlingshuset fået doneret en masse gaver fra forretninger og erhverv i Stege, Borre m.m.

Der var derfor over 100 gevinster i lotteriet. Vi var 3 "tilforordnede" som hastede rundt i salen med gevinsterne efterhånden som numrene blev trukket. Der var ikke mange, som gik hjem uden en gevinst.

De mange sponsorer var: Dagli'Brugsen, Flor Antik, Jensens blomster, Café Frederik d. 7, Imerco, Antikken i Storegade, Mel-B, Møns boghandel, Tøjeksperten, Kaffehuset Møn, Synoptik, Møns bank, Støberiet, Pias sølv og guld, Min købmand, Høyers konditori, Sparkøbmanden i Klintholm Havn og 5 anonyme. Præmiebordet så flot ud!



Tak til de mange sponsorer, som gjorde det ekstra sjovt at deltage i Forsamlingshusets julebanko, og tak til de mange deltagere, som hermed har givet et bidrag til husets vedligeholdelse.

HJERTESTARTER

Når tilbygningen til Dagli'Brugsen er færdig, monteres en hjertestarter uden på tilbygningen.

Det er et samarbejde (økonomisk) mellem Borgerforeningen, Østmøn Lokalforsamling, Dagli'Brugsen og Røde Kors, som har gjort det muligt at få en hjertestarter opsat.

Jeg er lidt usikker på, om der kommer tilbud om undervisning i brugen, men i princippet skulle man kunne betjene den ved at følge vejledningen.

Godt at det endelig lykkedes, men jeg håber det er spild af penge.

DAGLI'BRUGSEN

Lørdag den 14. marts holder Dagli'Brugsen festdag hele dagen.

Anledningen er 140 års jubilæum, indvielse af tilbygningen og fejring af butikens nye indretning.

Hvad der lige skal ske ved jeg ikke, men hold øje med opslag i Dagli'Brugsen.

Indtil videre må vi leve med noget roderi i forbindelse med tilbygningens færdiggørelse og forretningens arbejde med at ændre indretningen.

Så kan vi glæde os til at deltage i fejringen af det hele.

HAVEDAGE M.M.

Lige for at udnytte pladsen, - hvis du vil lægge have til sommerens "Havebesøg", så giv sekretøren et signal.

Vi satser i øvrigt på igen i år at lave grill aftener ved legepladsen. Det var faktisk en succes sidste år, så det må vi forsøge igen.

HVAD DU BØR VIDE OM BILLED.....

Mange har sikkert fulgt "Kunstquiz" i tv gennem årene, hvor man kun kan blive imponeret over deltagernes omfattende viden om billedkunsten. Det gør det ikke mindre interessant, at en af vores lokale "kendisser" i panelet demonstrerer en utrolig viden, - nemlig Bente Scavenius.

Søndag den 19. oktober oplevede vi kunsthistoriker mag. art. Bente Scavenius "live" i Hårbøllehuset, som igen var rammen om et godt arrangement.

Scene 1 havde indbudt til arrangementet under titlen: "Hvad enhver dansker bør vide om kunst"! Tja – den kunne vi jo ikke overhøre.

Baggrunden var, at for knap 10 år siden var Bente Scavenius med i det udvalg, som kulturminister Brian Mikkelsen havde nedsat med henblik på at vælge 12 billedkunstværker til Den Store Danske Kulturkanon (billedkunst, film, litteratur, scenekunst, partiturmusik, populærmusik, børnelitteratur, design- og kunsthåndværk).

Der var megen snak og røre omkring hele det cirkus omkring udvælgelsen, og der var også mange delte meninger. Kunne man overhovedet udvælge de "rigtige" værker, og hvem var i stand til det! Der skulle vælges værker inden for alle genre som gav en høj grad af kunstnerisk oplevelse for tidligere, nuværende og kommende generationer.

Det var det Bente Scavenius foredrag handlede om. Hvem sad i billedkunstudvalget, der skulle vælge 12 værker inden for billedkunsten (her hører skulpturer også ind under), og hvordan fandt man frem til værkerne. Det blev et levende og hæsblæsende foredrag, hvor Bente Scavenius i næsten 2 uafbrudte timer levede og medrivende fortalte om de mange problemer der havde været, hvordan

man valgte og valgte fra, masser af uenigheder, kompromisser og meget mere.

Det er nok indlysende, at Bente Scavenius alene ville have valgt nogle andre værker, men i et udvalg med 3 "billedhuggere", var det altså ikke lige sådan at bestemme! Hun pointerede, at det heller ikke handlede om, at de 12 udvalgte værker var de eneste og rigtige, men skulle ses som et udgangspunkt for at interessere sig for alle an-



dre værker.

I sit foredrag gennemgik hun hvert enkelt værk, hvor hun fortalte om kunstneren både generelt og specielt, om selve værkets kvaliteter, detaljer om værket som de fleste måske ikke opfatter og hvilke værker de var oppe imod og som blev fravalgt. Vi kørte hjem efter et par timer, - meget klogere på billedkunstens fascinerende verden.

Hvem var med i dét udvalg?

Billedhugger, professor Hein Heinsen (formand),
Direktør Hans Edvard Nørregård-Nielsen,
Kunsthistoriker Bente Scavenius,
Billedkunstner, professor Bjørn Nørsgaard (ham kender vi jo også en del til på Møn)
Billedkunstner og forfatter Sophia Kal-kau.

De udvalgte værker:

Solvognen (ukendt kunstner),
Opstandelsen (kalkmaleri af Unionsmesteren),
Bordesholm alteret (alter af Hans Brüggemann),
Frederik 5.s rytterstatue (af Jacques-François-Joseph Saly),
Jason med det gyldne skind (statue af Bertel Thorvaldsen),
Udsigt gennem buer i Colosseums (maleri af C.W. Eckersberg),
Efterårsmorgen ved Sortedamssøen (maleri af Christen Købke),
Støvkornenes dans i solstrålerne (maleri af Vilhelm Hammershøi),
Sommerdag ved Roskilde Fjord (maleri af L.A. Ring),
Det Store Relief (relief af J.F. Willumsen),
Stående kvinde (statue i træ af Astrid Noack),
Stalingrad (maleri af Asger Jorn)

ØSTMØN LOKALRÅD

Torsdag den 23. oktober var der Generalforsamling i Østmøn Lokalråd med efterfølgende Borgermøde. Som vanligt var der fuldt hus, – ca. 100 deltog.

Knud Larsen blev valgt som dirigent, hvorefter han styrede resten af GF uden problemer.

Formanden, Torben Nielsen, aflagde beretning med supplerende indlæg fra andre i bestyrelsen. Efter beretningen styrede Knud debatten om beretningen, som han delte op i emnerne: Kloakering i Magleby, fibernet, Nøddelys husleje, flexboliger, grøn udvikling, Klintonholm Havn, turisterhvervet og lokalplaner.

Der var 5 på valg, og alle modtog genvalg – og det skete med applaus. Helt uddramatisk. Vi andre kunne blot glæde os over, at Østmøn Lokalråd fortsætter det flotte arbejde med samme besætning.

Knud nævnte pligtskyldig, at der nu kun var "eventuelt" tilbage, men også at madden var ved at blive anrettet, og han havde lovet at slutte GF kl. 2002, - og det blev den så!

Herefter var der en pause, hvor alle kunne forsyne sig med noget spiseligt fra en lækker buffet, som Birgit Madsen og Bente Clausen havde anrettet, - hvori indgik masser af Birgits lækre hjemmebagte boller. Det var en velsmagende pause.



Torben kaldte til orden efter de annoncerede 30 minutters pause, - der er altså ikke megen slinger i valsen med ham som formand. Herefter kunne vi gå over til "Borgermøde", hvor Jan Schlegel entusiastisk fortalte om "Strategiplanen", som havde 3 hovedpunkter: Bosætning (ambassadørordning m.m.), Erhvervsudvikling (erhvervsaftener, fyraftensmøde m.m.) og Landsbyfornyelse. Jo – det bobler af initiativer og der er grund til optimisme.

Philippine kunne fortælle om status m.m. for "Landsbyplanerne", og henviste til hjemmesiden, hvor man kan læse om alle planer, beslutninger m.m.m. Se www.landsbyplaner.vordingborg.dk