



HUSK LIGE!

- ◆ Ma 15. OKT Spiseaften (Christina, Kim og Birgit)
- ◆ Fr 02. NOV "Sodavandsdiskotek".
- ◆ Fr 09. NOV Mortensaften (Niels Aage, Helle, Birgit)
- ◆ Lø 01. DEC Julepyntning i Borre m.m.
- ◆ Sø 02. DEC Fakkeltog, Kirken og forsamlingshuset.
- ◆ On 12. DEC Spiseaften (Lone Hammer, Jeanet Krogh og Jette Jensen)
- ◆ On 28. DEC Juletræsfest i forsamlingshuset
- ◆ To 17. JAN Spiseaften (Lone og Leif Hammer, Keld Nielsen og Hans Sattrup)
- ◆ Sø 10. FEB Spiseaften (Christina, Kim og Birgit)
- ◆ To 21. FEB Borgerforeningens generalforsamling 2013.
- ◆ Fr 22. MAR Spiseaften (Birgit, Kim.)

Plakater, tilmelding, borddækning og baren er som vanligt sekretærens fornøjelse.

*Der tages forbehold for ændringer. Muligvis kommer der flere arrangementer, men det vil fremgå af opslag de sædvanlige steder, samt hjemmesiden.
Tilmelding til arrangementerne til sekretæren.*

⇒ At sende din e-mail adresse til sekretæren, så du kan komme med på en mail-liste og få hurtige informationer. Og husk at meddele ny mail-adresse.

BORGERFORENINGENS BESTYRELSE M.M.:

Formand	Eva Toftebjerg Nielsen	55 81 23 36 - toftebjerg@ofir.dk
Næstform.	Birgit Madsen	55 81 27 65 - pallemdadsen@dlgtele.dk
Sekretær	Johnny Holst	22 17 70 89 - j.holst@c.dk
Kasserer	Kim Errebo	25 86 64 74 - kim.errebo@skolekom.dk
B-medlem	Christina Christensen	50 98 50 50 - annnymand@hotmail.com
B-medlem	Keld Nielsen	55 81 21 62 - keld.hans@gmail.com
B-medlem	Jan Schlegel	48 24 93 83 - jan@schlegel.dk
Suppleant	Berit Kristensen	55 81 26 07 - allan-berit@kristensen.mail.dk
Suppleant	Ib Petersen	55 81 23 23 - ibpetersen353@gmail.com
Revisor	Uffe Jørgensen	25 26 98 77 - uffe_stennersen@surfpост.dk
Revisor	Bjarno Reib	54 71 00 90 - bjarno-mona.reib@os.dk

Webmaster Annette Guldborg - annette.guldborg@gmail.com

Borgerforeningen på Internettet: www.borreborgforening.dk



Borre og Omegns Borgerforening

Borre Nyt

Nr. 45

Oktober 2012

Ansvar: Johnny Holst, sekretær/redaktør.

INDHOLD:

- Forkants Danmark
- Sankt Hans 2012
- Haverne i Ålebæk
- Brand i siloerne
- Dragefestival
- Møns Amatørkunstnere
- Fælles spisning
- Den muntre spalte
- Møn Nu
- Magleby Kirke og marked
- Kulturarkaden, Vordingborg
- Husk lige og Bestyrelsen.

FORKANT'S DANMARK!

V/Christina Christensen

En helt almindelig onsdag, sådan sidst på eftermiddagen, skal jeg lige i Brugsen for at hente lidt jeg mangler til aftensmaden.

I Brugsen smiler personalet sødt og hilser og jeg får en snak med den søde pige ved kassen.

Da jeg kommer ud regner det, ikke bare regner, men styrt regner. Jeg løber over gaden og en fra byen råber for sjov fra parkeringspladsen: "Så gå da hjem". Jeg råber: "I lige måde" og griner.

For selvom det regner og vi var de eneste kunder i Brugsen, så er Borre et godt sted at være. Jeg går hjem med glæde i brystet og tænker at her skal jeg altid bo.

For nok er der snak og udkants Danmark, arbejdsløshed og manglende salg af huse. Men hvorfor skal det styre min glæde over at være her?? Hvorfor har ingen tænkt at det her er FORKANTS Danmark? Det er her alting begynder.

Det er her det smukkeste landskab er. Vi har god plads, frisk luft, højt til "loftet" – også selvom det regner.

Her kan man købe en billig bolig, som endda ikke er et "håndværkertilbud", hvis bare man er frisk på lidt transport. Og selvom vi bor meget tæt på Øst-møns mest befærdede vej, så er det et meget fredeligt sted med de sødeste naboer/genboer, man kan tænke sig. Efterhånden kender vi også en masse mennesker omkring os, så selvom man siger at man altid er tilflytter, så er tilflytterne gode til at holde sammen og trække "de indfødte" med.

Forkants Danmark, det er hvad det er!! And I'm loving it☺

SANKT HANS 2012.

Et forsinket indlæg fra Christina om Skt. Hans i Borre, - hvor sekretæren var optaget andet sted.

Traditionen tro blev der holdt Skt. Hans

på Borre legeplads. Det vil sige at vi pga af vejret havde rykket spisningen op under halvtaget ved forsamlingshuset. Der blev tændt op i grillen og ca kl 18 var den klar til de gode sager, vi selv havde medbragt.

39 borgere, heraf 10 børn, havde fundet vej til hyggen og hygget blev der. Med lune trøjer, jakker og tæpper var der en munter stemning og der blev sludret på kryds og tværs.

Kl. ca. 21 bevægede vi os ned på pladsen bag legepladsen, hvor der blev sat fut i bålet. Fordamen havde venligt medbragt sangtekster, så vi fik sunget/brummet Midsommervisen på bedste beskab. Ved bålet kom yderligere 8-10 borgere, så på trods af vejret havde vi et fint fremmøde.



Vi takker for en dejlig aften og glæder os til at se alle igen til næste år.

HAVERNE I ÅLEBÆK.

Lørdag den 11. August gennemførte Haveselskabet et unikt arrangement i Ålebæk, hvor der var inviteret til besøg i ikke



mindre end 8 haver "på striben". Det var Liselundvej nr. 11, 14 og 18, samt Ålebæk Strandvej nr. 2, 5, 9, 11 og 13.

Der var etableret P – plads på sekretærens mark, og "entre" bod samme sted, samt i trekanten ved Liselundvej og Ålebæk Strandvej.



Allerede fra lidt i kl. 12 begyndte det at myldre ind med besøgende, som blev udstyret med et lufffoto over området, hvor de enkelte haver var afmærket med nummer. På bagsiden kunne man læse om den enkelte haves karakteristika. Det fik vi megen ros for.

Der var langt over 200 besøgende. Rigtig mange gav udtryk for deres beundring over så mange flotte og interessante haver inden for få hundrede meter, og endnu mere over, at vi kunne finde sammen om et sådant arrangement! Vi fik mange grumme historier om forfærdelige naboer og nabostridigheder rundt om i landet.

Kl. 18 sluttede arrangementet, hvorefter Haveselskabets bestyrelse og alle der havde vist haven frem mødtes hos sekretæren til øl, vin, ost, brød og en masse hyggesnak. Haveselskabet kunne kun sige; Kæmpe succes! Og så hyggede vi videre til ca. 2100.

MAGLEBY KIRKE.

Den 23. September prøvede Magleby kirke noget nyt – at kombinere høstgudstjenesten med lokalt marked, hvor der kunne smages og købes forskellige produkter.

Det så noget tomt ud da vi kom, men det viste sig, at det var fordi kirken var godt besøgt, og der var da heller ikke flere parkeringspladser ved kirken.



Efter gudstjenesten kom der rigtigt liv på pladsen, og ved de forskellige steder. Der blæste en stiv vind, så det var ikke så underligt, at mange søgte ind i lokalet med kaffe og kager – og det var altså et kagebord der ville noget. Alt taget i betragtning virkede arrangementet som en succes, som forhåbentligt gentages næste år.



KULTURARKADEN I VORDINGBORG.

Mandag den 8. oktober var der fernisering på Kulturarkaden. Det var elever fra Lolliggårdens malerskoles v/Hans Christian Rylander der udstillede malerier.

For en gangs skyld var sekretæren med som udstiller, idet jeg startede på Lolliggården sidste år, og fik godkendt 3 malerier til udstillingen. De andre udstillere er tilgængelig dygtige, så tag endelig en tur til Vordingborg og nyd de mange malerier og fotoudstillingen i stueetagen.



Eva Sommer – Madsen åbnede ferniseringen, og Hans Christian Rylander (manden med stokken i baggrunden) sagde efterfølgende et par ord om malerskolen på Bogø.

Det overraskede mig lidt, at der kom så mange, men det var en spændende oplevelse selv at være sat under "kritisk lup".



DEN MUNTRE SPALTE

Kaktus Jim og Mary var netop blevet gift i den lokale kirke i Buffalo Town, Texas. Uden for kirken stod Jim's hest, som han satte sig op på og tog sin nye brud med bag på hesten, og så red de mod den lille ranch et par miles fra byen.

Inden de var kommet ud af byen, snublede hesten, så Jim og Mary trillede ned i støvet på vejen.

Jim fik hesten på benene og sagde: "Det var første gang"! Herefter børstede han støvet af Mary og så red de ellers videre hjemad.

Efter 1 mile snublede hesten igen. Jim fik atter hesten på benene og sagde: "Det var anden gang"! Igen måtte han børste støvet af Mary, hvorefter de fortsatte mod ranchen.

Nogle få hundrede meter fra ranchen snublede hesten for tredje gang, og Jim og Mary trimlede om i støvet på vejen.

Jim rejste sig resolut, trak sin seksløber og skød hesten en kugle for panden! Bang – død var krikken!

Mary så bestyrtet på Jim og råbte op-hidset: "Hvorfor skød du hesten? Den kunne da bruges foran ploven eller hestevognen og meget andet!"

Jim så blot venligt på Mary og sagde: "Det var første gang"!



møn nu

Som de fleste sikkert har hørt eller læst har MØN NU været særdeles aktive i København i 14 dage. Færger Ida har ligget i Havnegade for enden af Nyhavn, hvor der har været mange og meget forskellige aktiviteter.



Blandt andet har man uddelt 10.000 stk. af Ugebladet for Møn, 3 weekender i træk, hvor der har været et særligt tillæg. Bladet er uddelt flere centrale steder i København.

Det er et fantastisk stykke arbejde der er lagt i at få Møn ind i bevidstheden hos en masse mennesker.

Med filmen "Over kanten", som foregår på Møn, Jan Kannes flotte artikel i Politiken for nylig og indsatsen fra MØN NU i København, har Møn virkelig markeret sig.

Møn NU er en frivillig forening, hvis formål er at sikre bæredygtige og levende samfund på Møn igennem udvikling. Foreningens formål er almennyttigt, og omdrejningspunktet er samarbejde mellem offentlige og private interessenter, der i kraft af konkrete initiativer og kapitalrejsning vil understøtte den langsigtede udvikling på Møn.

BRAND I SILOERNE

Mandag den 13. August kom jeg kørende hjemad fra Stege. Allerede fra bakketoppen kunne jeg se en røg – eller dampøjle fra siloerne ved Ny Borre og tænkte, at det måtte være noget vådt korn der blev tørret, når der var så voldsom en dampøjle.

Jeg tænkte ikke videre over det, for der var ikke noget at bemærke ved siloerne, hvor alt åndede fred og ro.

Noget efter min hjemkomst kom Brita og sagde, at da hun for lidt siden kom forbi, holdt der flere udrykningskøretøjer og spurgte, om jeg vidste hvad der var sket. Jeg anede intet, men naturligvis snuppede jeg kameraet og gik hen til siloerne, hvor der ganske rigtigt var en del brandslukningskøretøjer.

Jeg talte med Torben Nielsen som kunne fortælle, at der var ild i tørreanlægget. Jeg tog en masse foto, som Torben efterfølgende fik på en CD – rom, hvis de kunne bruges i forbindelse med et efterfølgende forsikringssspørgsmål (det kunne de i øvrigt).



Der blev slået hul i taget for at slukke ilden. Efterfølgende har jeg fået oplyst, at der skal monteres et helt nyt tørreanlæg!

DRAGEFESTIVAL.

Den 8. September var der traditionen tro dragefestival i Busene Bakker. Vejret var fantastisk – lunt, sol og passede vind til dragerne.

Vi har været med alle årene siden vi flyttede til Møn, men aldrig set så mange deltagere. Efterfølgende har vi læst, at der var rekordstort besøg.



Det var for en gangs skyld lykkedes at samle alle 4 børn med børnebørn – plus lidt flere – til at deltage. Børnebørnene havde husket deres bamse eller dukke, som vi havde stillet i udsigt til en faldskærmstur!

Det var en succes. De stod gerne i lang kø for at deres "kæledyr" kunne opleve en tur i faldskærm. Sjov og meget populær aktivitet.

Og så var det ellers hyggeligt at nyde kaffen, kagen og stemningen i bakkerne.



MØNS AMATØRKUNSTNERE.

Som nævnt i nr. 44 blev Møns Amatørkunstnere stiftet den 27. Juni.

Vi var spændte på, om vi kunne få et lokale i den gamle Lendemark Skole, som formanden (Inge-Lise Olsen) havde søgt om, - og det fik vi!

Onsdag den 15. august mødtes vi alle for første gang i et dejligt lyst lokale i den gamle skole, som nu hedder Foreningernes hus, med adgang til køkkenfaciliteter m.m. Vi råder over lokalet hver onsdag fra kl. 0900 til kl. 1500.



Vi startede naturligvis med kaffe og brød, hvordan ellers? Imidlertid måtte vi en tur over i den nærliggende børneinstitution for at få varmet bollerne, - der var ingen ovn i køkkenet, men ellers mangler der ikke noget.

Der var fuldt fremmøde, og det er spændende at gå rundt og se, hvad den enkelte arbejder med.



Brita Riise
Massør - Zoneterapeut
SAB/RAB

Afspændingspædagog

Ålebæk Strandvej 2, 4791 Borre, Møn
Telefon: 4354 4654 - Mobil 2214 1643
riise@cyclus-klinik.dk/www.cyclus-klinik.dk

Nogle tegner, nogle maler med vandfarver, nogle maler med oliefarver og andre med acryl og en (Lise Christensen) arbejder med "Decoupage".

Hva' det? Jeg kunne jo se hvad det var, men måtte lige Google det, for at give en fornuftig forklaring og selv blive lidt klogere..

"Decoupage er en speciel teknik hvor med man kan dekorere forskellige genstande med servietter og andre papirarter, samt tørrede, pressede blomster ved hjælp af lim, farve og lak.

Decoupage (fransk for at klippe ud) er en teknik som blev udviklet og anvendt i Frankrig i det 17. århundrede, til at dekorere bogindbinding og møbler med. I løbet af det 18. århundrede bredte denne teknik sig udover hele Europa og nød godt af stor interesse ind til slutningen af det 19. Århundrede".



Vores Dronning arbejder også med denne særlige teknik - lidt Kongelige har man vel lov at være hos Møns Amatørkunstnere.

Der er naturligvis åbent for yderligere tilgang. Det foregår ganske afslappet i godt selskab, hvor man kan inspirere hinanden, - og hele tiden lære noget nyt. Kontakt sekretæren for indmelding.

FÆLLES SPISNING.

Endelig hvad jeg havde set frem til siden 16. Marts - mad!

Sæsonens første fælles spisning den 18. September med Lone og Leif Hammer, samt Keld Nielsen og Hans Sattrup i køkkenet, kunne byde på forloren høre hovedret.



Bemærk lige, at der åbenbart skal 3 mand til at tømme et bæger, - men så blev det altså også gjort ordentligt. Lone i baggrunden klarede sig alene!

Der var 48 tilmeldte til spisningen, og som altid var der en god stemning. Bestyrelsen havde på sidste møde besluttet, at vi fremover skulle synge, hver gang vi mødtes. Af samme grund fik sekretæren til opgave at lave et sanghæfte til Borgerforeningen, og første udgave blev taget i brug inden spisningen.

Det er udvalgte sange, som vi alle synes om, men sekretæren modtager gerne forslag til sange i hæftet, så vi efterhånden får et fyldigt og afvekslende sanghæfte til fælles glæde.

Normalt har vi reserveret et af bordene som "Børnebord", men jeg talte med "børnene" herom. Vi blev enige om, at

det fremover skal hedde "Ungdomsbordet". Nok mere passende for disse herlige "unger". Så må tiden vise, hvor mange af os andre der så mener, at vi da også hører til ved det bord!



Som mange sikkert har bemærket, har vi nu 2 priser til fælles spisningen. En pris for medlemmer og en pris for IKKE medlemmer.

Historikken er kort, at fælles spisningen tidligere var et samarbejde mellem Forsamlingshuset og Borgerforeningen, hvor alle således kunne deltage for samme pris. Forsamlingshuset havde indtægten for salg af drikkevarer plus 10 kr. pr. deltager.

I dag lejer BOB forsamlingshuset som alle andre, og står selv for salg m.m. af drikkevarer. Alle er fortsat velkomne, men ved evt. underskud, hvilket ikke kan undvikes, skal kontingentet til BOB dække underskuddet. Derfor har vi fundet det rimeligt, at IKKE medlemmer betaler ca. 25% mere end medlemmer.

Med det beskedne kontingent vi har, skal man ikke deltage mange gange, før det er en bedre forretning at blive medlem.

Glæd Jer til næste spisning d. 15. Okt.